

Visie: Lijnbaankerk Aalsmeer

Als Lijnbaankerk willen wij in Aalsmeer en omgeving een gemeente zijn die zich van harte inzet om mensen, binnen en buiten de kerk, God en elkaar te laten ontmoeten én te dienen én lief te hebben. Elk gemeentelid heeft hierin een eigen rol, passend bij zijn of haar gaven.

Missionair - *Wij willen binnen en buiten de kerk laten zien dat Jezus Christus de enige weg naar God is. Dit doen we vanuit onze liefde voor God en onze naaste.*

Jezus Christus is door God de Vader naar de wereld gezonden om verloren mensen te redden. Christus heeft de kerk de opdracht gegeven om deze boodschap van redding door te geven. De Lijnbaankerk is een gemeenschap van christenen in de huidige tijd, plaats en cultuur van Aalsmeer.

We mogen zijn wie we zijn in Christus. We komen voor ons geloof uit en zullen wanneer de gelegenheid zich voordoet de blijde boodschap vertellen. We willen ons door de Heilige Geest laten leiden om aan God toegewijd te leven. Dit willen we tot uiting laten komen in onze relaties en onze daden, opdat God daardoor geëerd wordt.

Dienend - *Wij willen bewust omzien naar elkaar en naar de mensen in onze omgeving. Op deze wijze willen wij Gods liefde zichtbaar maken.*

Wij willen ons bewust zijn van de nood en behoeften van de mensen om ons heen zodat we dienstbaar kunnen zijn. Dat vraagt open ogen, open oren, liefde en inzet. Het is belangrijk hierbij een balans te vinden tussen het omzien naar mensen binnen de gemeente en mensen in de wereld, dichtbij en veraf. Voor dit laatste willen wij de samenwerking met andere kerken zoeken.

Pastoraal - *Op basis van een persoonlijke band met God, willen wij goede herders voor elkaar zijn door elkaar dé levensweg te wijzen: Jezus Christus.*

Als gemeente proberen wij het voorbeeld van de Here Jezus te volgen en voor te leven. Dit doen we door met ontferming, bewogenheid en liefde met elkaar om te gaan, met als doel elkaar dichter bij God te brengen.

We letten op dat niemand vergeten wordt. We zijn blij met hen die blij zijn, ondersteunen mensen die het moeilijk hebben en troosten mensen die verdriet hebben. We wijzen elkaar in liefde op onze verantwoordelijkheden naar God en zijn gemeente. We willen dat doen vanuit het Woord van God en vanuit een vertrouwensband gebaseerd op de vrede, liefde en genade van Christus.

Lerend - *Wij willen als gemeente blijven leren van God's woord en elkaar aanmoedigen om een levende relatie met God te hebben.*

Wij willen onze kinderen en jongeren tot geloof in God leiden, door hen een liefdevolle plek te geven, gelovig op te voeden, en mogelijkheden te creëren waarin zij kunnen leren. We willen met onze kinderen, maar ook met elkaar, delen wat God in ons leven doet en hoe dat in ons leven uitwerkt. Wij willen groeien en elkaar opbouwen in geloof en liefde door praktijkgerichte uitleg van Gods Woord en door gezamenlijk en persoonlijk te bidden en de bijbel te lezen.

Vierend - *Vieren is samenkomen met als doel een ontmoeting van God met ons en met de gemeenteleden onderling. Een viering is compleet als er plaats is voor verootmoediging, bijbeluitleg, gebed, lofprijzing en aanbidding.*

Onze samenkomsten dienen een positieve en gastvrije uitstraling hebben.

Bijbeluitleg, gebaseerd op het verlossingswerk van Christus, heeft een centrale plaats. We zingen bijbelgetrouwe liederen die passen in de context van de viering. De feestdagen van het kerkelijk jaar zullen met grote inzet gevierd worden.

Bij de viering wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de gaven die God de gemeenteleden individueel heeft gegeven. De eredienst is een activiteit voor de gemeente als geheel, waarin Gods Geest, mede door onze persoonlijke gaven, de ruimte krijgt. Het is dan ook belangrijk om met de juiste instelling naar de dienst te komen om daaraan actief deel te nemen.

Hoofdthema: Levend geloof – vasthouden en versterken

Hoe kunnen we in deze tijd elkaar in onze gemeente helpen om een levend geloof vast te houden?

Als Christenen in deze tijd staan wij bloot aan vele invloeden. Naast het feit dat er heel veel informatie op ons afkomt zijn wij als Christenen steeds meer een kleine minderheid. (vreemdelingen) Om staande te blijven hebben we een levend geloof nodig. We hebben elkaar daarbij nodig. De Heilige Geest werkt in ons en ook door ons heen naar elkaar toe.

Conclusies, overwegingen en aanbevelingen:

1. Geef ruimte aan het werk van de **Heilige Geest**
 - Onderzoek hoe dit kan gebeuren, zodat het ons in vuur en vlam zet en het lauwheid tegengaat.
 - Bevorder persoonlijke stille tijd met Bijbelgebruik en gebed
 - Laat kerkenraadsleden, predikanten, verwelkomers, inspirerend zijn
 - Geestelijk leiderschap moet ontwikkeld worden
2. Geef ruimte en bevorder het **delen** van geloofservaringen
 - In de diensten,
 - In de Bijbelkringen, clubs, thuis, etc.,
 - In de omgeving, buurt, burens, vrienden, op school, collega's (de zegen die we zondags krijgen in de komende week doorgeven)
3. Maak **erediensten** actueel, inspirerend, authentiek, spontaan
 - Actuele Bijbeluitleg, waarin Gods liefde centraal staat die aansluit op het leven van alle dag.
 - Bijbeluitleg moet begrijpelijk, inspirerend, ontdekkend en boeiend zijn.
 - Geef ruimte aan lofprijzing, aanbidding, getuigenissen en persoonlijke voorbede (na de dienst).

Hoofdthema: Dienstbaarheid – binnen en buiten

Hoe kunnen wij dienstbaar zijn aan de mensen om ons heen?

Wat belemmert ons om dienstbaar te zijn en hoe kunnen we die belemmeringen wegnemen?

Omdat wij Gods kerk in de wereld zijn, moeten wij Gods opdracht naar de wereld vervullen. Dienstbaarheid intern en extern (aan onze omgeving) is hierin essentieel. Alleen zo kunnen wij een licht voor de wereld (en voor elkaar onderling) zijn. (priesterschap).

Deze twee elementen – binnen en buiten – vloeien naadloos in elkaar over en zijn ook onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

Conclusies, overwegingen en aanbevelingen:

1. Kerk zijn naar Gods hart.
 - Dienstbaarheid is Gods missie voor de kerk: integratie van hart, woord en handen. Dienstbaarheid is kern van missionair zijn en dienstbaarheid bouwt relaties op.
 - **Vraagt: eenheid in beleid – optimale afstemming van pastoraat en diaconaat**
2. Meer aandacht voor buiten.
 - Er wordt door heel veel mensen al heel veel gedaan. Grote reden tot dankbaarheid. Veel naar binnen-, minder naar buitengericht.
 - Niet méér willen gaan doen, wel accenten verschuiven – van binnen naar buiten
 - **Vraagt: Prioriteiten stellen**
3. Waar moeten we binnen aan werken?
 - Er blijven toch nog mensen buiten beeld
 - Langdurige aandacht is een issue
 - Elkaar kennen is essentieel voor onderkennen van behoeften én van gaven
 - **Vraagt: Signaleringstaken organiseren in kleinere groepen (ca 10-15 adressen per sub-wijk).** Signalen kunnen dan beter doorkomen. Optimale samenwerking pastorale en diaconale teams.
 - **Vraagt: Verantwoording nemen voor elkaar.** Ieder gemeentelid heeft vanuit Gods opdracht de plicht om voor elkaar te zorgen op een manier die persoonlijk past. Elkaar in het oog houden.
4. Meer aandacht voor het dienen van mensen buiten
 - **Vraagt: Aansluiten bij hun behoeften, niet zomaar wat doen.** Relaties aangaan. Echt kijken wat er nodig is (waar zitten mensen op te wachten (en waarop niet))
 - **Vraagt: Samenwerken met andere kerken in Aalsmeer**
 - Aalsmeer over Hoop
 - Jeugdwerk
 - Coördineren activiteiten (bv roulatie systeem richting voedselbank: samenwerking, verdeling van inspanning, continue aandacht voor ontvanger)
 - **Vraagt: Maatschappelijke/culturele activiteiten ontplooiën** (bv. Gebouw als stembureau, architectuurexcursie voor scholen, monumentendag)
5. Dienstbaarheid zichtbaar maken
 - **Vraagt: Meer aandacht geven aan wat er (zeker ook op de achtergrond) gebeurt**
 - Roulerend communiceren per team, activiteit (in de Brug, in de diensten)
 - Bekendheid geeft erkenning en dankbaarheid
 - Zichtbaarheid rollen kan mensen helpen om iets op te pakken wat past
 - Telkens ook concreet als gebedspunten meenemen

Hoofdthema: Jeugd

Hoe zorgen wij als gemeente voor geloofsopvoeding en vervolgens ook voor actieve inschakeling en betrokkenheid van jongeren?

Wij zullen als gemeente onze jongeren moeten voorgaan in het geloof. In de eerste levensfase (tot ca. 25 jaar) maken mensen veelal definitieve keuzes in het leven, ook voor wat betreft het geloofsleven. Zij zijn op zoek naar echtheid. Hierin dragen wij als gemeente een bijzondere verantwoordelijkheid. Weten we welke vragen en problemen de jongeren nu ervaren en hoe kunnen we hen hierin bijstaan?

Hoe zorgen wij ervoor dat iedereen binnen de gemeente gezien wordt en zich gezien voelt?

Kerk zijn betekent één zijn. Niemand in de gemeente mag zich 'buitenstaander' of achtergesteld voelen (inclusiviteit). Wij zijn voor God gelijkwaardig.

Conclusies, overwegingen en aanbevelingen:

1. De gemeente moet een plaats zijn waar een levend geloof onderling zichtbaar is. Het is belangrijk dat er een cultuur ontstaat van samen geloof beleven en Gods werk in je leven met anderen te delen (dit begint met ouders naar eigen kinderen toe!). Hiermee kunnen we de jongere generatie laten zien dat het geloof echt & relevant is.
2. Het is in deze tijd essentieel dat jongeren (al vanaf jonge leeftijd!) vriendschappen sluiten met geloofsgenoten. Daar waar dit lukt, lijken jongeren te blijven hangen. Daar waar geen vriendschappen ontstaan binnen de kerk(en), zie je dat de jongere weinig met de kerk heeft en vaak als gevolg daarvan eerder niet kiest voor het Christelijk geloof.
3. Het is belangrijk dat de jeugd aangesproken wordt in de kerkdienst. Actuele onderwerpen en praktische toepassingen zijn belangrijk in de preek. Het formele karakter van de dienst (vast volgorde/woorden) sluit niet aan bij de huidige belevingswereld van de jeugd. Wat gemist wordt is doorleving/echtheid van het geloof van eenieder die zich in de kerkdienst bevindt.
4. Iedere jongere moet gezien worden en jeugdpastoraat is hierin belangrijk.
5. Zoek samen met de lokale kerken (Aalsmeer over Hoop, Lichtbaken) mogelijkheden om samen te werken daar waar het elkaar kan versterken. Sommige zaken gebeuren al: Otterlo kampen, jeugd Alfa, Aalsmeer over Hoop, catechisatie, maar dit kan voor wat betreft het jeugdwerk verder uitgebreid worden. We zullen elkaar in de toekomst nog hard nodig hebben! In de veelkleurigheid van deze kerken en hun jongeren verhoogd het de kans dat jongeren hun eigen plek gaan vinden.
6. Geloofsopvoeding is noodzakelijk. Wij willen de gemeente, in het bijzonder de ouders en jeugdleiders ondersteunen in de geloofsopvoeding van onze kinderen/jongeren door middel van training en toerusting.

Hoofdthema: Ouderen

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ouderen een volwaardige plek hebben/ervaren binnen de gemeente?

Onze gemeente vergrijst, dit kunnen we als een bedreiging ervaren, maar klopt dat? De oudere generatie gaan de jongere generaties voor in geloof. Zouden we zonder hen ooit tot geloof zijn gekomen?

Hoe zorgen wij ervoor dat iedereen binnen de gemeente gezien wordt en zich gezien voelt?

Kerk zijn betekent één zijn. Niemand in de gemeente mag zich 'buitenstaander' of achtergesteld voelen (inclusiviteit). Wij zijn voor God gelijk en gelijkwaardig.

Conclusies, overwegingen en aanbevelingen:

1. De gemeente is een warme gemeenschap, meelevend en hartelijk, onderling en naar nieuwkomers en gemeenteleden die om hulp vragen en in beeld zijn krijgen hulp, maar we moeten letten op mensen die geen hulp vragen of zich niet heel makkelijk geven.
 - Oog hebben voor ouderen met zorgbehoeften (bv dementie) en hun familie (bv ontlasten mantelzorgers)
2. Ouderen en jeugd elkaar laten ontmoeten en belangstelling voor elkaar hebben. God verlangt van ons dat we er voor elkaar zijn, niet als verplichting maar vanuit liefde.
 - Met elkaar communiceren, voor elkaar open staan, oog voor elkaar hebben en naar elkaar luisteren. Aandacht en interesse voor elkaar, liefdevol en respectvol.
 - Geloof meer delen. Ouderen en jongeren met elkaar in contact brengen, samen geloven en geloofservaringen delen.Bijvoorbeeld door:
 - Tijdens de kerkdienst naar aan huis gebonden gaan om mee te luisteren
 - Tijdens koffiedrinken kun je verbinding maken tussen groepen (oude en jong)
 - Ouderen kunnen clubs bezoeken om samen club avonden te beleven en in gesprek te gaan
 - Ouderen en jongeren samen een dienst laten organiseren
 - Jongeren betrekken bij bloemen brengen (bv mee met ouders of met clubs)
 - Maaltijd in de kerk houden (naar het voorbeeld van de Open Hof kerk)
 - Jongeren al jong (8 à 9 jaar) koppelen aan ouderen
3. Afnemende betrokkenheid en trouw geeft de oudere een gevoel van afnemende relevantie en eenheid. Hoe krijgen/houden we iedereen aan boord? Hoe zien en helpen we elkaar? Ook degenen die niet opvallen?
 - Vertellen we mensen liefdevol dat we ze missen?
 - Met welke gezindheid bekijken we de Lijnbaankerk? Zijn we positief en spreken we dank en waardering uit, of hebben we voornamelijk kritiek (op vorm en/of boodschap)?
4. Eenzaamheid geeft mensen het gevoel niet meer mee te tellen
 - Nadenken hoe we eenzaamheid binnen de gemeente tegengaan.
 - Mensen die eenzaam zijn elkaar op laten zoeken.